

Stevns rundt.

D. 15. august havde turleder Mogens Tang inviteret Team Vespa på en tur i det sydøstlige Sjælland, med titlen "Stevns rundt" og det var meget sigende for turens forløb, vi kom virkelig rundt i krogene på Stevns ad de små snoede veje. Deltagerne var , Mogens, Christian, Lennart, Finn og Ove , ikke så mange, men så er det lidt lettere at holde samling på "tropperne". Vi startede ud fra Shell tanken i Dalby, og satte straks kurs mod den smukke herregård Bregentved , der strålede i al sin glans i solskinnet med sin vandgrav. Næste mål var godset Gisselfeldt, men vi undlod at gøre holdt, der så ud til at være vildt mange gæster på besøg allerede. så turen gik videre mod godset Sparresholm.

på vejen dertil skulle vi køre ud på Næstved- Rønnede landevejen, og det blev noget af en opgave at komme ud på den, med den trafik der var der, efter nogen tid fik vi dog sneget os ud på landevejen mellem alle "søndagsbilisterne".

Godset Sparresholm, blev oprindeligt opført i 1609, men blev desværre ramt af et lyn i juni 2013, hvor det brændte ned. Nu er hovedbygningen genopført i dens oprindelige renaissance stil og ser stadig imponerende og smuk ud.



Stop ved godset Sparresholm

Turen gik nu videre mod Vemmetofte kloster, tidligere benævnt som Vemmetofte jomfrukloster (1735), stadig en statelig bygning, efter Vemmetofte gik turen til Rødvig med dens hyggelige havn og gamle bygninger. Hvor vi gjorde holdt ved den gamle Flintovn på havnen, Flintovnen er en kopi af den oprindelige flintovn i Rødvig, der blev opført 1870 og fungerede i 40 år. Den oprindelige flintovn, gav dengang beskæftigelse til 15-20 mand med at hente flint, passe ovnen og fragte flintmelet til fajance fabrikken Alumina i København.



Vemmetofte kloster

Fra Rødvig gik turen til Faxe ladeplads hvor madpakken blev spist. Det giver god appetit at se på kultur. Efter frokosten meldte kaffetørsten sig så småt, og kaffen fandt vi på Gjorslev traktørsted, idag også kendt som "Bøgeskoven", med rødternede duge og udsigt over Østersøen, det var dagens sidste stop, og er et utroligt hyggeligt traktørsted. Efter kaffen var vi ved at være klar til hjemturen, der gik forbi herregården Gjorslev, med dens imponerende hovedbygning, inden vi styrede mod Strøby og Køge.



Fllintovnen på Rødvig havn



Faxe Ladeplads og frokost stop



Efter lidt omplacering fik vi scooterne parkeret ved Gjorslev Traktørsted



Også var der ellers "dømt" hygge med kaffe og lagkage på Gjorslev Traktørsted!

STOR TAK til Mogens for en veltilrettelagt "Stevns rundt" tur.

Fotos Finn tekst Ove