

"Strandvejens lyksaligheder"

(I sol og rusk og finregn)



Stop ved Nivaagaard Teglværks gamle Ringovn

Turens rute var tilrettelagt af Maria og Jesper, og de havde sørget for en god turvejledning. Men Maria har for nyligt fået stjålet sin flotte røde GTS 300, og Jesper var optaget af andre opgaver, og begge derfor forhindret i at deltage i "lyksalighederne". Så på den lidt "efterårsagtige" forårsdag, lørdag d. 9. maj, blev det kun til 3 deltagere. Men med start fra Bellevue og Hotel Marina kunne vi heldigvis tage Marias turvejledning/turguide frem, og følge den mod nord ad/langs Strandvejen, det gik fint.

Vi blev dog også hurtigt enige om at ændre turruten "en smule", Hans tilbød nemlig, at vi kunne indtage kaffen hos ham og Lene i Birkerød, og vi sagde straks ja tak til det forslag. Turruten blev derfor ændret, så vi sluttede i Birkerød i stedet for i Kirkelte på Ninas Café.

Vi var jo også oppe i det område, hvor Hans kender de lokale veje, så fra Nivå var Hans turløder på en fantastisk flot tur igennem nogle af områdets hyggelige landsbyer. som Avderød, Karlebo, Lille Sverige og Hammersholt med flere.

Vejret var nogenlunde, og vi blev ikke "helt" gennemblødt, men noget køligt var det. Så det var skønt, da vi sluttelig "landede" hos Hans og Lene i Birkerød, og kom ind og fik varmen i deres lune stue. Lene serverede friskbagte boller og dejlig varm kaffe, det var lige, hvad vi trængte til. Tak til Hans og Lene for deres store gæstfrihed. Vi kunne konkludere, at vi, trods det lidt kølige og fugtige vejrlig, havde haft en rigtig god tur, og Ringovnen i Nivå er jo altid et besøg værd. Deltagerne var Jørn, Hans og Ove

Foto og tekst Ove