

”Køretur i det Midtjyske” med Vespa Klub Silkeborg som vært!

Lørdag den 4. august var datoen hvor ”Den Midtjyske Køretur” løb af stabelen, og hvor 16 vespister og 12 Vespaer fra forskellige danske Vespa klubber ville prøve kræfter med denne gode mulighed for at få et første hånds indtryk af Midtjylland.

Også 4 deltagere, Malene, Martin, Finn og ”referenten”, fra Team Vespa deltog. For dem var det jo i sig selv lidt af en udfordring at nå til Salten ved Silkeborg kl. 09:00 lørdag, selv om det for nogle af Team Vespa deltagerne var intentionen at tage det hele i et hug, endte det med at alle Team Vespa deltagere tog en overnatning på vejen derover. Nok en meget god løsning, det samlede antal kørte kilometre, til og fra Salten + køreturen, blev for referentens vedkommende 775 km.

Vejrliget på køreturen var som en god dansk sommerdag med sol og drivende skyer og en enkelt byge eller to, det meste af tiden dejligt vejr, men en enkelt gang måtte vi dog have ”våddragterne” på, men alt i alt ”ikke så ringe endda”, når der sammenlignes med sommeren 2012 som helhed.



Kort over ”Køretur i det Midtjyske” ruten.



Deltagerne ankommer lidt efter lidt, (cirka kl. 9).



"Men uden mad og drikke dur Vespisterne ikke".

Forventningerne til denne "Søhøjlands tur" var rimeligt store og blev ikke skuffet. Mødestedet for turen var hos Anni og Leif i Salten, og første punkt på dagens program var "morgenbuffet" i teltet i haven hos vore gode værter på startstedet, super med en bid brød før vi skulle ud på køreturen, turlængden var jo på ca.150 km. Med ved 10-tiden var vi så klar til at køre rundt i Søhøjlandet. Og ruten gik først over Gammel Ry til Himmelbjerget, hvor der var afsat tid til at gå op til Tårnet og nyde det flotte udsyn over Julsø og "Det jyske Bjergområde". Derefter gennem Ry, hvor vi lige fik lidt "OK saft" på Vespaerne, til "De Små Fisk", en teltplads, der er forbeholdt Gudenåens kano og kajakfarere, den ligger direkte ned til Brassø. "De Små Fisk" er et meget naturskønt område, der tillige har en god P-plads. Her var det også, at Leif's gearskifte/gearkabler var gået lidt i "udu", men Finn fik hurtigt styr på det. Turen gik nu videre igennem Silkeborg og mod nord gennem mange små hyggelige landsbyer, og bl.a. også forbi Hinge sø og Herregården Vinderslevholm, til Viborg og vort frokoststed, Restaurant Italia, hvor buffetten kunne byde på alskens forskellige specialiteter, uha vi var godt mætte, da vi forlod restauranten. Medens vi indtog den gode italienske buffet indendøre, styrtede regnen bare ned i tove udenfor, men heldigvis og meget belejligt blev det tørvejr, da vi igen skulle begive os ud i det jyske landskab.



Vespisterne nyder udsigten fra Himmelbjergets top.



Stop ved "De Små Fisk" kanofarernes teltplads v. Brassø



God tid og afslappet stemning v. "De Små Fisk", dog måtte Finn lige rette lidt på Leifs gearkabler.



Turen gik nu ud til Hald Hovedgård og Hald sø, hvor vi gjorde holdt i Dollerup Bakker og kunne nyde det flotte udsyn over Søen og Bakkerne, super flot udsigt. Inden vi nåede så langt, måtte nogle af deltagerne dog gøre *et teknisk stop* i udkanten af Viborg, hvor Kaj's Vespa havde knækket en ledning og fået et chokerkabel der "hang", men ingen problem, det blev fikset i løbet af kort tid, og den hvide GS'er "blev næsten som ny". Elo's bagdæk mistede lidt efter "pusten" i en rundkørsel, men også det blev klaret, Elo havde jo medbragt reservehjul *med luft i*, og med nogle af de øvrige deltagere som "løftegrej", blev hjulet hurtigt skiftet. Martin havde en patron med, der kunne pumpe det punkterede hjul op i løbet af et øjeblik, men det måtte konstateres, at hullet i slangen var rimelig stort, og Martins "patronluft" løb hurtigt ud.



Kaj fik hurtigt styr på den knækkede ledning og chokerkablet.



Men hvor var "stenen" i Elo's bagdæk?



"Bjergtagende" udsigt over Hald sø og Dollerup bakker.

Nu gik det videre mod syd, men på det tidspunkt skulle vejguderne lige gøre sig bemærkede ved at lade regnen plaske ned, så det var altså der, at "våddragterne" kom på, regnvejret varede heldigvis ikke så længe. Vi kom igen til Hinge sø, og gjorde der et kort stop. Vi kom samtidig og helt tilfældigt med på sidelinjen til en bryllups reception og fotografering, et brudepar var ved at få taget de mindeværdige billeder fra bryllupsdagen med Hinge Sø som baggrund, netop der, hvor vi kom forbi for at få et kig udoover søen, vi blev dog ikke inviteret på et glas. Men nogle af bryllupsgæsterne var meget interesserede i vore Vespaer, og vi fik en hyggelig Vespa snak med dem. På turen var vi i øvrigt tidligere på dagen kørt forbi to andre bryllupsselskaber, lidt pudsigt at vi helt tilfældigt kunne "ramme ind i" hele tre af egnens bryllupper. Vi fortsatte nu mod Silkeborg og Salten over Lemming, Sejling, Gjessø og Them. Og ved 18:00 tiden var vi tilbage hos Anni og Leif i Salten, hvor "Støttegruppen", Ilse og Anni, havde sørget for, at der var aftensmad i teltet, herligt ovenpå de mange oplevelser og turkilometre, og en fin afslutning på dagen.



"Den Midtjyske Køretur" var slut, og mange oplevelser rigere kunne vi lægge kørejakkene for en kort bemærkning.

STOR TAK til Vespa Klub Silkeborg for et super godt arrangement.

Foto og referat Ove.